

Leven in het Licht

Dit is de tweede preek over de 1^e brief van Johannes. Vorige hebben we gezien dat Johannes, de lezers van deze brief graag wil laten delen in het leven dat gekomen is door Jezus Christus. Johannes is een leerling van Jezus, hij was erbij, een ooggetuige. En Johannes is enthousiast over 'een leven verbonden met de Vader en met Jezus'. Een leven dat voor iedere gelovige beschikbaar is. En vandaag werkt Johannes dat verder uit: 'een leven verbonden met God'

Je zult zien dat het leven in verbinding met God voor Johannes een heel praktische aangelegenheid was, met zichtbare gevolgen. Geloven is voor Johannes geen filosofische aangelegenheid, hersengymnastiek, nee, geloven helpt Johannes bij de uitdagingen van het leven. God is een persoon die een grote rol speelt in zijn leven.

1 Johannes 1

5Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 7Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 8Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Het is belangrijk om te weten dat Johannes deze brief schrijft aan gelovige mensen, aan kinderen van God. Verderop in de brief spreekt hij de lezers aan met de woorden 'geliefde broeders en zusters'. (1Joh4:1,7,11)

En als we geadopteerd zijn in Gods familie, als we ontdekt en aanvaard hebben dat we kinderen van God zijn, als we erkennen dat Jezus de zoon van God is, dan zijn we broers en zussen van elkaar. We hebben dezelfde Vader.

Johannes 1

10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

We zijn kinderen van God als we in Hem geloven.

En als kinderen van God kunnen we leven in verbinding met God of niet in verbinding met God. In verbinding met God betekent dat we instemmen met God. Dat we leven en kracht van Hem ontvangen.

We ervaren dat niet zo zwart/wit. Het gaat om leven vanuit het bewustzijn dat God bij ons is, van ons houdt, ons wil helpen. Jezus is Gods zoon en was altijd in verbinding met de Vader. Hij stemde altijd in met Vaders wil. Hij was zich altijd bewust van Vaders aanwezigheid. Zijn leven is vol van kracht, kracht door de Heilige Geest.

Wat ik ontdekt heb, is dat ik een kind van God ben, altijd, maar dat ik niet altijd leef vanuit dat bewust-zijn. Ik leef soms alsof ik er alleen voor sta. Soms vergeet ik dat God bij me is. Het gaat soms bijna vanzelf...

Onze tijd hier op aarde is, als het goed is, een reis waarop we *leren leven* in verbinding met God. Dat betekent dat als er iets op je pad komt dat 'te groot' of 'te uitdagend' of 'te verdrietig' of 'te pijnlijk' of 'te verleidelijk' is, dat je naar God toe rent, jouw hand in de zijne legt en zegt: 'Vader, ik kan het niet – helpt u mij – verbonden met u kan ik alles aan.'

1Johannes1

5Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.

6Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

We kunnen onze weg alleen in het duister gaan als we niet leven vanuit het bewustzijn verbonden te zijn met God. We kunnen onze weg alleen in het duister gaan als we leven alsof God niet bij ons is – alsof we alleen zijn.

Gods tegenstander is een meester om je te misleiden en om valstrikken te zetten. Hij is altijd uit op de relatie, op de verbinding.....ALTIJD!

Dus als je een kind van God bent, mag je er op rekenen dat je relatie met God altijd op de proef wordt gesteld... Dat weet je al, uit ervaring, maar misschien begrijp je het nu beter nu Johannes er zo praktisch over spreekt.

1Johannes1

7Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Dat is het doel, het doel is dat we verbonden zijn met God en met elkaar.

Daarom is eenheid de vrucht van een relatie met God.

Tweedracht en ruzie zijn tekenen van handelen zonder de relatie met God...

(Ik heb het niet over een meningsverschil of over verschillen van opvatting, die mogen er zijn....gelukkig maar, maar tweedracht, haat, de drive om de ander te overtuigen)

Johannes is gelukkig realistisch. Hij zegt dat het doel is om te leven in het licht, verbonden met God en verbonden met elkaar. Hij weet dat het een reis is...

1Johannes 1

8Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Wat een ongelooflijk goed nieuws is dit.

We zijn leerlingen van Jezus, we zijn aan het leren om te leven verbonden met God, altijd. En als we zondigen, als we God even los laten, als we op eigen kracht gaan, dan kunnen we als gewoon naar de Heer toegaan en open zijn over onze fouten.

...dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

En soms is het nodig dat we ook gewoon aan elkaar erkennen dat we fouten gemaakt hebben. Het geeft zoveel ruimte om gewoon je fouten te erkennen, te erkennen dat je de ander pijn hebt gedaan. Dat geeft vrijheid.

God is onze partner op onze reis. We mogen een levensstijl ontwikkelen van openheid naar Hem. Niet eerst onze fouten oppoetsen, niet eerst goede daden doen, nee gewoon open zijn en weer samen met Hem verder gaan.

AMEN

GEBED/STILTE

-Wil jij *groeien* in het leven verbonden met God?

Wil jij *groeien* met een leven in het licht, verbonden met anderen?

-Dan mag je ook leren om een leven van openheid te leven naar God toe. Dan mag je je zonden belijden.

Belijden dat je 'niet in verbinding' met hem was.

...dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.